

17 januari 2012

Hallo allemaal,

Even een update van ons. Deze update is langer dan de bedoeling was maar er is ook heel erg veel gebeurd de afgelopen tijd.

We zijn nu ongeveer een maand in Zuid-Afrika en hebben veel dingen beleefd en doorgemaakt. Hieronder volgen een paar highlights.

Na een hele druk half jaar waarin we veel presentaties hebben gedaan, het huis hebben leeggehaald, afscheid genomen en nog veel andere zaken, hebben we in de tweede week van december afscheid genomen van familie, vrienden en bekenden.

13 december zijn we vertrokken naar Zuid-Afrika. We werden in Kollumerzwaag uitgezwaaid door vrienden en op Schiphol waren diverse familie, vrienden en zelfs collega's om zich er van te verwittigen dat we wel écht weg zouden gaan.



Baie dankie voor het leuke "wegsturen"...

Doordat we zoveel mee hadden genomen wat niet meer in de koffers paste (ivm gewicht), en dus als handbagage mee moest, dacht een stewardess in London al dat we net op wintersport waren geweest ☺.

Na een vlucht van 11½ uur vanaf London kwamen we aan op Kaapstad. Hier hebben we eerst overnacht in een heerlijk guesthouse. Vervolgens kwamen we met een huurauto op 15 december aan in de omgeving van Knysna.

We zijn goed opgevangen door Frans en Carly Alkema. Zij stonden voor ons klaar met een welkomstpakket en hebben ons hier en daar wegwijs gemaakt in Knysna. Zaak was om eerst een auto te kopen zodat wij de huurauto z.s.m. in konden leveren. Binnen een week hadden we een auto gekocht en vervolgens konden we op zoek gaan naar een huis. Er werd gezegd dat er in december en januari geen huizen te huur waren i.v.m. het hoogseizoen (het is hier namelijk zomer).

Met het eerst huis wat we tegenkwamen hadden we direct een "klik". Het is een mooi en ruim huis met een prachtig uitzicht. Het huis heeft drie slaapkamers en een studeer/werkkamer. We kunnen het betalen omdat het redelijk gedateerd is (maar gelukkig wel degelijk gebouwd). Het is voor ons zeer praktisch en op een

afstand van minder dan 10 minuten rijden van zowel het werk, de scholen, de kerk als het centrum van Knysna.

Op 30 december zijn we erin getrokken en hebben oud en nieuw, samen met een aantal Nederlandse collega's, gevierd in ons "nieuwe" huis en jawel, we hadden echte Hollandse olieballen!



We hebben ongeveer een maand uit getrokken om in eerste instantie te wennen aan de nieuwe omstandigheden, gewoontes, gebruiken en producten in Zuid Afrika. Verder hebben we met Frans en Carly Alkema afgesproken dat eerst de kinderen naar school moesten voordat wij bij Immanuel Minsitries aan de slag zouden gaan. Dit is een verstandig besluit geweest. Er komt in het begin zoveel op je af. Neem alleen al boodschappen doen, de gebruiken in het verkeer, de manier van omgaan met andere mensen etc...



Het gaat heel goed met Dooitze en Ruben op school. Ruben had zelfs al een A op Engels, begrijpend lezen en op wiskunde, hij kreeg hiervoor gouden stickers. Ruben zit bij een "Frysk" jongetje in de klas, Fedde Jan, zijn ouders gaan met ons werken bij Immanuel Ministries. Hij is dus niet het enige "overseas boy" in de klas. We zijn heel blij dat de kinderen opgewekt thuis komen. Zij slaan zich ontzettend goed door de eerste weken heen.

Een aantal feitjes op een rij:

- Onze container met huisraad verwachten we pas over een aantal maanden dus we zijn nog wat aan het kamperen in ons huis, wat al wel echt

ons eigen plekkie is geworden.

- Theo kreeg al een verkeersboete ivm met parkeren met de neus in de verkeerde richting. Deze is weer kwijt gescholden omdat we nog maar net in SA waren en het niet wisten (of komt het toch door zijn onschuldige blik☺)
- Links rijden zijn we inmiddels gewend al stapte Theo nog twee keer aan de verkeerde kant in en hij miste dus het stuur voor zich. Je voelt je dan echt belachelijk en hoopt dat niemand het ziet.
- De flora en fauna is hier wat anders. We hebben inmiddels al kennis



gemaakt met: een uil op de railing van ons terras, salamanders als huisdieren, kakkerlakken(groot en klein), spinnen in gevecht met grote vliegen (ik weet niet meer wie, wie nou beet had) en een giga duizendpoot in de keuken. Verder zagen we onderweg nog een aantal bavianen langs de kant van de weg.

- Helaas hebben nog geen internet. We hopen het deze week nog te krijgen. We merken wel dat dit ons sterk beperkt in communicatie richting Nederland maar het is niet anders. We zijn wel blij dat we bij Frans en Carly regelmatig op internet kunnen.
- Theo loopt niet meer in pak. Nu zijn Dooitze en Ruben aan de beurt. Jinke is trots op haar mooie mannen in uniform.
- Ruben is jarig geweest. Hartelijk dank voor alle kaarten uit Nederland. We misten de familie en vrienden uit Nederland wel, zeker op zulke hoogtijdagen.

### **Ons werk:**

We hebben al een paar keer mogen proeven aan het werk en zijn deze week echt begonnen. We wilden wachten tot de kinderen naar school gingen. We kunnen nu dus nog niet heel veel vertellen over wat wij allemaal gaan doen. Wel voelen en weten wij dat we geroepen zijn voor de kinderen en jeugd, deze groep heeft echt ons hart. Als we zien dat kinderen uit Oupad niet naar school kunnen omdat ze geen kleding hebben dan raakt dat ons. We merken door dit soort problemen dat onze passie bij de kinderen en de jeugd ligt. We willen de kinderen graag motiveren én de mogelijkheid geven om naar school te gaan. Wat daar de meest goede manier voor is moeten we gaan uitzoeken.

Verder moeten we echt wennen aan de zichtbare armoede. De hele rit vanaf Kaapstad naar Knysna hebben we de krottenwijken nog niet zo confronterend en armoedig gezien als Oupad, de krottenwijk waar wij komen te werken. In veel townships zie regelmatig nog wel stenen huisjes en wat voorzieningen. In Oupad is alles van afvalhout gemaakt en er zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen.

Het is ook schokkend om te horen dat een gezin met kinderen verhuisd met ál hun bezittingen in twee plastic tassen. Dit kunnen wij ons niet voorstellen, we moesten wel even denken aan onze container met 17 kub. persoonlijke bezittingen die over een paar weken naar ons wordt verscheept.

Ondanks de vele nieuwe, en soms vervelende, dingen merken we dat we rustig blijven, goed slapen en energie hebben. We vinden dit heel bijzonder, Dankie God!!! We zijn blij dat alles goed gaat en we willen graag aan de slag gaan.

### **Inbraak:**

We zouden deze update eergisteren hebben verstuurd maar daar kwam een vervelend akkefietje tussendoor. Er is nl. dinsdagochtend bij ons ingebroken. Gelukkig waren de kinderen naar school en waren wij bij Frans en Carly om te internetten. We werden gebeld door de alarmcentrale en zijn meteen naar huis gereden. De beveiliging en politie was inmiddels al gearriveerd. Er was alleen wat eten, servies en Ruben zijn Heerenveen-shirt gestolen (ze hadden dus blijkbaar wel smaak). We zijn dankbaar dat we er zelf niet waren en dat er geen paspoorten etc.. zijn gestolen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Een voordeel is dat

ons huis nu nog beter wordt beveiligd. Blijkbaar is dat hier nodig, helaas. We weten dat we onze zekerheid op God moeten stellen maar wij geloven ook dat Hij ons verstand heeft gegeven. Er stonden per slot van rekening ook dikke muren rondom Jeruzalem.

Ondanks deze gebeurtenis gaat het goed met ons. We hebben de nacht erna goed geslapen en we hebben het gevoel dat we het al een plekje hebben gegeven al vinden we het wel heel erg dat mensen jaren gevangenisstraf riskeren door in te breken voor wat voedsel en kleding.

We vragen jullie gebed voor o.a,

- dat we op de goede manier omgaan met alles wat op ons afkomt,
- de armoede, de scholen van de kinderen,
- de nasleep van de inbraak,
- dat we het werk vlot onder de knie mogen krijgen,
- dat we spoedig positieve contacten met de lokale bevolking krijgen,

We danken God o.a. voor de zaken die zo voorspoedig zijn gelopen:

- Dat we zo spoedig een huis en auto hebben gevonden,
- Dat het in alle opzichten zo goed gaat met de jongens.
- Dat we niet persoonlijk betrokken zijn geweest bij de inbraak.
- Dat we al aardig gewend zijn aan het leven in Zuid Afrika.

Deze update bevat veel over privé zaken. We zullen bij de volgende update, of officiële nieuwsbrief, wat meer over ons werk vertellen.

Froenlike groetnis fanút Suid Africa,  
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben