

# Nys uit KNYSNA

(=fries voor nieuws)

## voor kidzzzz!!!

Dit is een nieuwsbrief van Theo en Jinke de Jong en hun kinderen voor de kinderen in Nederland.  
Theo en Jinke werken sinds januari 2012 in de sloppenwijken rondom Knysna.  
Knysna is een stadje in Zuid Afrika.

Hallo allemaal,  
Hier even een berichtje van ons uit Knysna, Zuid Afrika.

We zijn al weer vier maanden in Zuid-Afrika en daarvan alweer drie maanden aan het werk bij Immanuel Ministries. Het gaat goed met ons. Onze kinderen, Dooitze en Ruben gaan naar school in Knysna. Dooitze naar de Highschool/ Hoërskool en Ruben naar de Primaryschool/Laërskool. Ze krijgen in twee talen les. In het Engels en het Afrikaans. Daarom heeft de school ook twee namen. Bijvoorbeeld Primaryschool is Engels voor basisschool en Laërskool is het Afrikaans voor basisschool (lagere school). Onze jongens moeten ook een schooluniform dragen.



Dooitze en Ruben in hun schooluniform

Zuid-Afrika heeft wel 11 verschillende talen. De taal die hier naast Engels en Afrikaans wordt gesproken is Xhosa. Dit is een erg moeilijke taal voor ons om te spreken. Wij spreken meestal Engels en Afrikaans met de kinderen uit Oupad. Afrikaans is nog het gemakkelijkst omdat dit heel veel op Nederlands lijkt. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

Als je iemand begroet zeg je: *"hoe gaan dit met julle"* (=hoe gaat het met jou) en dan kan je als antwoord krijgen: *"dit gaan baie goed"* (=het gaat er goed) of *"ek kan nie kla nie"* (=ik heb niet te klagen).

Soms praten ze wat te snel en dan zeggen we: *Jy moet nie so vinnig praat nie, jy moet stadig praat, dan kan ek jou verstaan"* (=je moet niet zo snel praten, je moet rustig praten, dan kan ik jou verstaan).

In de eerste maand dat we in Zuid Afrika waren is er in ons huis ingebroken. Er was vooral eten en drinken gestolen. We vonden dit wel vreemd maar dachten er later aan dat mensen wel heel erg arm moeten zijn om in te breken voor wat voedsel en drinken. Als ze waren gepakt moesten ze wel een paar jaar in de gevangenis.

Er was ook een SC Heerenveen shirt van Ruben gestolen bij de inbraak. Van de vrouw van de voorzitter van SC Heerenveen hebben 10 nieuwe shirts gekregen voor de kinderen in Oupad. Voor Ruben hebben zijn oud-klasgenoten uit Kollumerzwaag een echt Heerenveen shirt opgestuurd. Beide initiatieven vonden we erg leuk.

### Arme mensen

We werken bij Immanuel Ministries in Oupad. Oupad is één van de 13 sloppenwijken rond Knysna. Hier wonen hele arme mensen. Ze wonen vaak in houten hutjes. Deze hutjes hebben daken van landbouwplastic. Als het hard regent dan lekken de daken vaak en wordt alles van binnen nat. Het begint nu winter te worden in Zuid-Afrika. Wel gek hè want het wordt nu zomer in Nederland. In de winter



Dit zijn soms de huizen waar de mensen in wonen

in Zuid-Afrika kan het ook erg koud zijn. In Knysna kan het 's nachts wel 5 graden worden en als je dan in een hutje zit zonder verwarming is dat erg koud.

Sommige mensen kunnen niet eens schoenen en kleren betalen voor hun kinderen. Wij krijgen soms 2<sup>e</sup> hands schoenen en kleren en die geven we dan weer aan de arme mensen.



Het gebouw van Immanuel Ministries in Oupad midden in de sloppenwijk

### Voedsel

De kinderen die niet naar school gaan krijgen bij ons drie keer in de week Epap. De kinderen vinden het lekker en er zitten heel veel goede dingen in om gezond te blijven zoals vitamines. We geven de kinderen ook drie keer per week 's middags te eten. Dit is voor veel kinderen ook wel nodig want anders krijgen ze niets te eten of ze krijgen heel ongezond eten. Wij kopen het eten en twee vrouwen uit Oupad koken dit eten.



Een meisje met een bord Epap



"Tannie" Jinke vertelt een Bijbelverhaal

### Kinderclub

Na het eten is er een kinderclub. Dan gaan we zingen en dansen met de kinderen. We vertellen een Bijbelverhaal en gaan een werkje maken of een spelletje doen. We willen de kinderen graag vertellen van de Here God. De Here God vindt iedereen belangrijk. Of je nou zwart of wit bent of er tussenin, of je nou jong of oud bent. Het maakt niets uit. Veel kinderen hebben geen vader of moeder meer omdat die gestorven zijn. Het is dan mooi om te vertellen dat God de Vader van hen houdt. God zegt in de Bijbel dat wij arme mensen moeten helpen. Jezus zegt dat als wij de arme mensen helpen dan hebben we Jezus geholpen. Er is ook een liedje van Elly en Rikkert daarover. "Wat je ook gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan". Je kunt dit liedje beluisteren via Youtube:

<http://www.youtube.com/watch?v=qfVXz3vwKMM>

Je kunt dit ook in de Bijbel vinden in Mattheus 25:40.

In het Afrikaans staat het er zo:

*"Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit vir My gedoen".*

**Matteus 25:40 (Die Bybel 🇿🇦)**



Kinderen bij de kinderclub

### Willen jullie met ons mee bidden voor:

- Dat we de talen Engels en Afrikaans nog beter gaan spreken. Dan kunnen we nog beter met de kinderen praten.
- Dat alle kinderen in Oupad naar school kunnen gaan.

### Jullie mogen danken voor:

- dat we ons al heel snel thuis voelen in Zuid-Afrika.
- dat onze jongens, Dooitze en Ruben het fijn vinden op hun scholen.



### Baie dankie vir julle verbintenis (=hartelijk dank voor jullie betrokkenheid)

We willen iedereen bedanken die acties voor ons hebben gehouden en/of nog steeds voor ons sparen. We zijn hier heel blij mee en vinden dit super!!!

Groetjes van,  
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong,  
77a Milkwood Drive, Old Place, Knysna 6571, South Africa

Voor meer informatie over het werk van Immanuel Ministries kun je kijken op de website:  
[www.immanuelministries.nl](http://www.immanuelministries.nl)

