

# NYS uit KNYSNA

= fries voor nieuws

Theo en Jinke de Jong werken sinds januari 2012 voor de stichting Immanuel Ministries in Knysna, Zuid-Afrika. Zij werken vooral onder de bevolking van Oupad, een sloppenwijk aan de rand van Knysna.

*“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”*

*Filipense 4:6*

***“Wees in geen ding bezorgd...”***

Bovenstaande tekst is de afgelopen drie jaar, sinds onze roeping op 8 maart 2009, zeker op ons van toepassing geweest.

We kunnen zeggen dat we al die drie jaren geen nacht wakker hebben gelegen van het plan om de zending in te gaan.

Dit hebben we niet aan onszelf te danken maar we zien het echt als een rust die God ons heeft gegeven. Menselijkerwijs hadden we ons veel zorgen gemaakt

maar Hij heeft er voor gezorgd dat we een rust hebben ervaren die “alle verstand te

boven gaat”.



**In deze eerste...**

officiële nieuwsbrief willen we jullie vertellen over de eerste drie maanden in Zuid-Afrika. De ruimte is “baie” weinig dus noemen we alleen de highlights.

**Het is alweer...**

dik drie maanden geleden dat we op Cape Town Airport zijn geland. Deze eerste maanden zijn voorbij gevlogen. We hebben het gevoel dat we hier al veel langer zijn. Er is veel gebeurd. Er moesten een huis, auto, schoolspullen en -uniformen voor de jongens worden gekocht, we moesten wennen aan een andere cultuur, andere gewoonten et cetera. We hebben de eerste weken het gevoel gehad dat we alleen maar van winkel naar winkel liepen en van ervaring naar ervaring gingen. Omdat alles anders is dan in Nederland kun je vrijwel niets op de automatische piloot doen. Je moet

overall bij nadenken, zelfs aan de gewoonten bij de benzinepomp. Het autorijden is ook zoiets, al zijn we daar gelukkig snel aan gewend geraakt. Wel hebben we zo nu en dan nog de neiging om aan de verkeerde kant van de auto in te stappen.

### **Ondanks wat aanloopproblemen...**

beginnen we ons al aardig op onze plek te voelen in ons nieuwe thuisland. Gelukkig hebben we redelijk snel een huis gevonden. Het is een ruim huis met een prachtig uitzicht op de lagoon van Knysna. We hadden gelijk een goede klik met het huis. In januari werden we opgeschrikt door een inbraak in ons huis. Tot onze verbazing was de inhoud van de koelkast het belangrijkste doel. Het doet je beseffen dat de armere mensen in Zuid Afrika veel op het spel zetten om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Naderhand hebben we ons hierdoor voor een korte periode thuis niet op ons gemak gevoeld. Het huis is inmiddels beter beveiligd en we voelen ons nu echt thuis in ons nieuwe huis. We hebben ook een "echte" waakhond gekregen. Het is een lieve

Labrador pup die op dit moment waarschijnlijk nog kwispelend de neiging heeft potentiële inbrekers op de thee uit te nodigen in plaats hen af te schrikken. Deze week is de container met onze "goeties" uit Nederland eindelijk aangekomen in Knysna. Het huis zal nu nog meer eigen worden. Ons huis in Nederland is onlangs verkocht. Precies drie jaar na de roeping hebben we een bod aanvaard. Hier zijn we blij mee en zo kunnen we dat hoofdstuk afsluiten, al is het met gemengde gevoelens omdat we er 20 jaar met veel plezier hebben gewoond.



Buddy

### **Veel mensen...**

vragen naar onze jongens. Hoe gaat het met hen? Wel, het gaat heel goed. Ze gaan met een brede lach naar school en komen zo ook weer terug. De taal en het schoolsysteem krijgen ze goed onder de knie. Ze hebben allebei leuke contacten op school, Dooitze heeft z'n eerste weekend kamp al gehad. Dooitze wil zich naast school meer focussen op muziek (met name piano). Ruben doet aan schaken op school en wil binnenkort nog een andere sport gaan beoefenen. De keuze moet nog gemaakt worden. We zijn heel blij dat het zo goed gaat met onze "seuntjies"!



### **We zijn...**

nu ruim twee maanden aan het werk voor Immanuel Ministries. We beginnen al aardig onze draai te vinden. Immanuel Ministries doet ontzettend veel voor de bevolking van voedselprogramma's tot aan het beschikbaar stellen van het gebouw voor diverse cursussen. Dit zijn onder andere computercursussen, nailessen en een basiscursus

thuiszorg. Het is heel belangrijk dat mensen uit de sloppenwijken cursussen gaan volgen om zich verder te ontwikkelen en zo meer kans te maken op de arbeidsmarkt.

### **De armoede...**

in Zuid Afrika is echt zichtbaar. Iedere ochtend staan bijvoorbeeld tientallen mannen bij de ingang van het industriegebied te wachten op werk. Een gedeelte wordt opgepikt voor een klus maar een groot gedeelte wacht de hele dag en komt weer thuis zonder loon. Als je dit vaak overkomt dan heb je grote kans dat je geen hoop meer ziet. We komen daardoor jammer genoeg veel mensen tegen die naar de alcohol grijpen om hun situatie tijdelijk te ontvluchten.

Drie weken geleden hebben we veel tweedehands schoenen gekregen van de Baptistenkerk uit Knysna. Hier hebben we onder anderen een jongetje van 8 jaar blij mee kunnen maken. Hij liep hele dagen op blote voeten. Dan te bedenken dat in de sloppenwijken veel glas en ander afval ligt en dat over een paar maanden hier de winter begint. De temperatuur kan dan 's nachts zakken naar vijf graden celsius. Dit zijn een paar van de vele voorbeelden waarbij de schrijnende armoede zichtbaar wordt.

### **Momenteel worden...**

drie lokale voedselprogramma's ondersteund en verzorgt Immanuel Ministries drie keer per week een voedselprogramma in het gebouw in Oupad. Wij kopen het voedsel en twee "mama's" uit Oupad koken het eten. Dat lokale mensen dat doen is heel belangrijk omdat dat het draagvlak onder de lokale bevolking vergroot. Na het voedselprogramma is er een kinderclub voor kinderen van diverse leeftijden. We vinden het heerlijk om met kinderen en jeugd te werken. Een paar weken geleden zijn we gestart met Youth Alpha op de vrijdagavond. We doen dit in samenwerking met Youth for Christ/Jeug vir Kristus. Dit slaat aan. Afgelopen vrijdagavonden waren er bijna 40 jongeren. Half april staat er een kampweekend met Youth Alpha op het programma.

*"Ons sien da baie na uit!"*



### **Over een dikke maand...**

zijn Frans en Carly Alkema met verlof naar Nederland en twee weken later volgen Gosse en Simone Elzinga. Wij zijn dan het enige Nederlandse echtpaar dat de zaak draaiende moet houden. Dat is wel een uitdaging. Op een vraag om hulp hebben we gelukkig diverse positieve reacties gehad.

**We mogen danken\* dat:**

- \*ons huis is verkocht
- \*we onze draai goed vinden
- \*het zo goed gaat met onze jongens
- \*we een fijne kerk hebben gevonden

**Graag gebed\* dat:**

- \*de periode dat we “alleen” de zaak moeten runnen goed zal verlopen
- \*dat we spoedig goed Engels en Afrikaans spreken
- \*dat we goede relaties opbouwen met de bevolking

\*Mocht u in onze gebedsgroep plaats willen nemen, dan kunt u contact opnemen met de fam. Vlasma: 0511-443785 of [jvlasma@hetnet.nl](mailto:jvlasma@hetnet.nl). U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van onze gebeds- en dankpunten.

**Tot zover...**

deze eerste nieuwsbrief. We hadden u/jullie nog wel veel meer kunnen vertellen maar daar gebruiken we de volgende nieuwsbrieven/updates voor. We zijn van plan één keer in de drie maanden een nieuwsbrief uit te geven en tussendoor een update via de mail te verspreiden. Mocht u deze willen ontvangen dan kunt u een mailtje naar ons sturen. Ons mailadres vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

**Tige by tige...** (hartelijk dank)

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid, belangstelling en de giften die wij de afgelopen maanden mochten ontvangen.

**Overige informatie:**

Voor dagelijkse belevenissen, zowel over ons werk als privé, kunt u ons volgen via:

 Twitter: **theojinke** en/of  Facebook: **TheodeJong**

Onze nieuwsbrieven en updates kunt u vinden op onze persoonlijke pagina op [www.immanuelministries.nl](http://www.immanuelministries.nl). Tevens kunt u alle informatie over Immanuel Ministries en de diverse projecten vinden op deze site.

**Contactpersoon Nederland:**

Nienke Mast-Oostijen  
Ulbe van Houtenplein 4  
8802 GB Franeker  
Tel.: 0517-850699  
Mail: [noostijen@gmail.com](mailto:noostijen@gmail.com)

**Giften**

t.b.v. het werk van Theo en Jinke  
kunt u overmaken op giro  
**185985** t.n.v. stichting opdracht tot  
wereldzending **ovv Theo en Jinke**  
**de Jong / Zuid Afrika**

**Het adres van ons in S.A.**

77a Milkwood Drive  
Old Place  
Knysna 6571  
South Africa  
Mail: [theojinke@gmail.com](mailto:theojinke@gmail.com)

